

Filosofie en spiritualiteit

Domein	Cultuur & Spiritualiteit
Omschrijving	Mens zijn en geconfronteerd worden met onze psychische kwetsbaarheid gaat meestal gepaard met het stellen van vragen over de zin en de betekenis van ons bestaan. In de sessies maken we tijd en ruimte vrij om verschillende filosofische/existentiële thema's te behandelen. Daarnaast kunnen er ook sessies aan bod komen over het boeddhisme of andere religieuze of levensbeschouwelijke strekkingen. Wat betekent het te bestaan en hoe kijken wij naar onszelf en de wereld waarin we leven is de rode draad doorheen de module.
Doelstelling	Zicht krijgen op de betekenis van ons bestaan en hierover in dialoog gaan met mekaar. Op zoek gaan naar wijsheid en inzicht.
Methodiek	Aan de hand van videofragmenten wisselen we uit over filosofische, existentiële en spirituele thema's.
Doelgroep	Mensen met een filosofische ingesteldheid en wie bezig is met de spirituele kant van het bestaan.
Aantal deelnemers	Max. 8 deelnemers
Wanneer	Dinsdag van 15u tot 16u15
Locatie	Kapel domein
Praktisch	Je hoeft niets mee te brengen.
Therapeut	

Wereldgodsdiensten / Filosofie

Domein	Cultuur & spiritualiteit
Omschrijving	<p><u>Wereldgodsdiensten:</u> Vormingsmoment omtrent de inhoud van verschillende godsdiensten. Welk is de achterliggende cultuur waarin godsdiensten ontstaan? Wat zijn de verschillende mens- en godsbeelden die we terug vinden? Is elke levensbeschouwing een religie? Aan de hand van vragen komen we tot een dieper inzicht in het fenomeen van de religie.</p> <p><u>Filosofie:</u> Waarom worden we soms boos? Hoe komt het volgens Montaigne dat we zo weinig zelfvertrouwen hebben? Wat zegt Epicurus over geluk? Deze en ander thema's komen aan bod tijdens de sessie. We proberen op het spoor te komen wat filosofen over deze thema's hebben gezegd en stellen de vraag of de inzichten en wijsheden toepasbaar zijn in ons leven. We wisselen uit over eigen levenservaring met betrekking tot de thema's die aan bod komen.</p>
Doelstelling	<p><u>Wereldgodsdiensten:</u> Zicht krijgen op het fenomeen van verschillende godsdiensten. Hierover in dialoog treden.</p> <p><u>Filosofie:</u> Nadenken over een filosofisch thema en de vraag stellen of het herkenbaar is in het eigen leven. Luisteren naar mekaar.</p>
Methodiek	<p><u>Wereldgodsdiensten:</u> Door beeld en uitleg inzicht verwerven in de verschillende religies.</p> <p><u>Filosofie:</u> Korte voorstelling van een filosofisch thema aan de hand van videomateriaal en nadien uitwisseling onder de deelnemers.</p>
Doelgroep	Mensen die meer kennis willen opdoen over het fenomeen van religie / Mensen die graag filosoferen en stilstaan bij het leven.
Aantal deelnemers	Maximaal 8 deelnemers
Wanneer	Dinsdag van 15u00-16u15
Locatie	Kapel op het domein

Praktisch	Deelname kan elke dinsdag, afhankelijk van de beschikbare plaats. De groep bepaald samen mee het thema per sessie.
Begeleider	